

Van de hoofdredacteur



De teerling is geworpen en de witte rook is reeds uit hoeken en gaten gekomen:

Ik heb de eer en het genoegen Sophia van Vloten op te volgen als hoofdredacteur van het Amsterdamse Balie Bulletin. Heugelijk nieuws is dat Sophia zitting houdt in de redactie. Waar ik vanaf nu toezicht ga houden op de gehele redactie, is de kans aanwezig dat Sophia mij in de smiezen gaat houden. Dan rijst wel de vraag: wie bewaakt mijn bewaker? Zal ze gaan rebelleren tegen het redactioneel gezag? We zullen zien.

Waar rebellie in ieder geval op de loer ligt is bij de zogenoemde 'Top600'. Een top van personen tussen de 18 en 24 jaar die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de in Amsterdam gepleegde ernstige misdrijven. De redactie sprak met de hoofdofficier van Justitie van het parket Amsterdam over onder meer dit onderwerp. Dat de baan van Theo Hofstee niet alleen uit vergaderen bestaat, blijkt wel uit zijn bespiegelingen over de beveiliging bij de troonswissel en de kampioenschappen van zijn grote voetballiefde Ajax.

Oh ja, om u te behoeden voor een plek op de lijst met de 'Top600' is de redactie u behulpzaam geweest met het plaatsen van de criteria om op de lijst te komen.

Dat in sommige gevallen toezicht wel degelijk in rebellie uit zou kunnen monden, blijkt uit de reacties van de stellingnemers op de stelling: 'Verscherpt toezicht binnen de advocatuur is gewenst'. Bij de meesten doet het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven uit 2011 de haren recht overeind staan.

Als hoofd van het Amsterdamse Parket van het Openbaar Ministerie houdt Theo Hofstee kantoor in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg. Hoewel het went, blijft het een gebouwencomplex met weinig uitstraling. Een deel van het Openbaar Ministerie lijkt het op dat terrein sinds kort beter voor elkaar te hebben door de verhuizing naar het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock. In de rubriek actualiteiten wordt het interieur van het Paleis van Justitie onder de loep genomen. Ik kan u verklappen dat het pracht en praal is wat de klok slaat.

Zo anders is het in de praktijk van Bos en Lommer Advocaten, in ieder geval een heel ander soort pracht en praal dan qua interieur. De oprichters Hein Karkens, Frits Schirmeister, Jos Rijser en Jan Tuitjer hadden bij de oprichting niet het grote geld voor ogen, maar het opkomen voor de rechten van de minderbedeelden in de samenleving. Of dit nog immer de drijfveer is, leest u in de rubriek The Founders.

Aan al het goede komt een eind. Ik doel daarbij niet op het einde van mijn voorwoord, maar op het vertrek van Ellen Verkooijen uit de redactie. Hoewel ik Ellen al jaren ken, heb ik maar kort met haar in de redactie gezeten. Dat vind ik spijtig aangezien ik weet wat zij in haar mars heeft en weet dat zij ook nog een prettig persoon is. Ik wens Ellen ontzettend veel succes, geluk en plezier in de toekomst. *Soms is 't beater iets sjoeëns te verleeze. Beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad.* ■