

Van de hoofdredacteur



Met gemengde gevoelens moet ik u mededelen dat ik geen auto heb hoeven wassen. Het aantal reacties op mijn aanbod is blijven steken op slechts vier. Dit hadden er minimaal tien moeten zijn. Drie van deze vier hebben geen auto. Dit kan betekenen dat niemand mijn voorwoord leest of dat (bijna) iedereen het een aanstellerig aanbod vindt. Ik hoop van harte het laatste. Voor de juridische fijnslipper: hierbij trek ik het aanbod in.

Enfin, terug naar de orde van de dag.

André Nollkaemper, onder meer hoogleraar Internationaal Publiekrecht, pleit aan het einde van een mooi coverinterview voor meer filosofie tijdens de studie rechten, zoals dat bijvoorbeeld aan Yale University gebeurt. Hoewel we allemaal de studie hebben afgerond, is het nooit te laat voor een beetje filosofie. Ik zal een eerste aanzet geven.

Tot 1980 golden de Ereregelen voor de Advocaten 1968. Regel 7 luidde: *‘De advocaat behoort de opdracht van de cliënt af te wachten en noch direct, noch indirect zijn diensten aan te bieden’*. Een meer dan uitstekend voorbeeld van ‘Wei Wu Wei’. Een grondstelling uit het Taoïsme die te vertalen is als ‘handelen door niet te handelen’. Of zoals nog weleens aan de keukentafel wordt gezegd: ‘Neem het zoals het komt’.

Iemand die het bepaald niet neemt zoals het komt en waarschijnlijk ook niet aan Yale University heeft gestudeerd, is Saul Goodman de advocaat uit ‘Breaking Bad’. Deze confrère prijst zijn diensten op grote billboards aan met de simpele, maar treffende slogan “Better call

Saul!”. In Nederland is het nog niet zo ver, maar van ‘Wei Wu Wei’ is ook geen sprake meer. Wat sommige reactiegevers op te stelling betreft is een leus langs de weg als “Zaak uitpluizen, bel Van Huizen” over niet al te lange termijn gemeengoed.

Volgens de site www.hartelijkorganiseren.nl is het uiteindelijke doel van ‘Wei Wu Wei’ het *‘streven naar een evenwichtige situatie en zodoende, zacht en onmerkbaar, in harmonie te geraken met het zelf, anderen, en de omgeving.’* De Founders 2.0 van deze uitgave doen niets anders. LINK Advocaten is een relatief nieuw kantoor, dat zich heeft gespecialiseerd in complexe echtscheidingszaken en mediation. Dat het in harmonie geraken met je omgeving ook op afstand kan, kunt u lezen in de rubriek ‘Founders 2.0’.

Uit de inleiding bij de rubriek Actueel volgt dat wij, de burger, de overdracht van informatie snel en toegankelijk willen en het liefst voor iedereen. De wensen en eisen van de Nederlander veranderen op dit vlak, wat (uit)eindelijk tevens leidt tot een innovatieslag in de rechtspraak. Ik raad u van harte aan om te lezen welke innovatieslag de rechtspraak gaat doorvoeren. Maar om de vermaarde filosoof Pablo Picasso te citeren: ‘Verandering betekent niet ontwikkeling’.

Hiermee eindigt mijn aanzet en begint uw weg naar filosofische verlichting.

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Flip van Huizen

