

Van de hoofdredacteur



Ik ben een kind van mijn generatie. Een generatie die volgens mij de eerste lichting vormt van de, door professor Wuisman onlangs omschreven, 'I-samenleving'. Een samenleving waarin de 'ik' centraal staat. Ik bespeur bij mijzelf, maar ook bij anderen, steeds vaker de gedachte 'ik hier' en 'jij daar'. Het adagium 'voor wat, hoort wat' viert hoogtij.

U zult begrijpen dat ik dan ook niet echt zat te wachten op het boek 'Spirituele Groei' van de Dalai Lama. Toch kreeg ik het boek voor mijn verjaardag. Uit goed fatsoen heb ik onlangs door het boek gebladerd. Van enige spirituele groei is bij mij (nog) geen sprake. Wel heb ik de boodschap dat je onbaatzuchtig in het leven moet staan als je een vol leven wilt leiden, in mij opgenomen. Nu nog wachten tot de boodschap indaalt.

Dat deze boodschap bij sommigen al is ingedaald, blijkt uit de inhoud van dit bulletin. Geert-Jan Knoops en Carry Hamburger van het kantoor *Knoops' advocaten* geven een interessante en op sommige punten ontroerende inkijk in hun bestaan. Hoewel sceptici zullen betogen dat Geert-Jan Knoops wel erg veel in de media verschijnt, blijkt uit het artikel gebaseerd op het interview, dat dit optreden altijd in het teken van 'de ander' staat.

Bij een echtscheiding voert onbaatzuchtigheid niet de boventoon. Over het algemeen is het de hakken in het zand en touwtrekken maar. De scheidingsprogramma's die als paddenstoelen uit de grond schieten, maken mijn beeld niet anders. Het zou ook behoorlijk saai zijn, als beide voormalig echtelieden elkaar bij minuut 1 in de armen vallen en onbaatzuchtig gaan knuffelen. Kortom,

scheiden is een gevoelige situatie en moet met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Dat deze conclusie een inkopper is, blijkt uit de reacties op de stelling: 'Het is ethisch niet verantwoord om echtscheidingen te promoten'.

Een altruïstisch gevoel bekruipt mij daarentegen wel bij het *Public Interest Litigation Project*. Een project dat er op is gericht om individuen en minderheden een stem te geven en toegang tot het recht te verschaffen. U leest er meer over in de rubriek 'Actualiteit'.

En ach, als we een beetje graven zien we bij iedereen wel een stukje onbaatzuchtigheid. De oprichters van *C-Legal* verhalen in *Founders 2.0* voornamelijk over commerciële afwegingen om een kantoor op te zetten, maar het team van C-Legal blijkt ook regelmatig te doceren aan verschillende instellingen. Dat zal vast en zeker wel een keer belangeloos zijn geweest.

Om geheel onbaatzuchtig tegenover je confrères en collega's te staan voert te ver. Wel is het van belang om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. De Deken heeft twee pagina's genomen om eens in te zoomen op wat nu fatsoenlijk gedrag is. Om tot fatsoenlijk gedrag te komen blijkt onder meer het credo '*festina lente*' van belang.

Laat ik tot slot een poging wagen. Van de tiende advocaat die zich bij mij meldt, zal ik zijn of haar auto geheel belangeloos (wellicht een kopje koffie na afloop) wassen.

Flip van Huizen

